

**ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 2015
ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ**

1. Ήλιος
2. 1^η Μέλισσα
3. 2^η Μέλισσα
4. 1^ο Πουλί
5. 2^ο Πουλί
6. 3^ο Πουλί
7. 4^ο Πουλί
8. 1^η Μαργαρίτα
9. 2^η Μαργαρίτα
10. 3^η Μαργαρίτα
11. 4^η Μαργαρίτα
12. 5^η Μαργαρίτα
13. 6^η Μαργαρίτα
14. 7^η Μαργαρίτα
15. 8^η Μαργαρίτα
16. 9^η Μαργαρίτα
17. 10^η Μαργαρίτα
18. Παπαρούνα
19. 1^ο Παιδί
20. 2^ο Παιδί
21. 3^ο παιδί
22. 4^ο παιδί
23. 5^ο παιδί
24. 6^ο παιδί

Καθώς ανοίγει η σκηνή οι μαργαρίτες βρίσκονται κοιμισμένες μες στο λιβάδι και η παπαρούνα κρυμμένη πίσω τους. Στο πίσω μέρος της σκηνής κάθονται οκλαδόν και τα παιδιά κρατώντας κοντάρια με μαργαρίτες. Με τη μουσική ο Ήλιος μπαίνει κρατώντας έναν ήλιο πάνω σε κοντάρι. Τα λουλούδια ξυπνούν και χορεύουν. Μπαίνουν οι μέλισσες και τα πουλιά και χορεύουν ανάμεσα στα λουλούδια. Όταν τελειώσει η μουσική οι μέλισσες κάθονται σε μια μεριά και τα πουλιά απέναντι.

ΗΛΙΟΣ

Από την ώρα που ξυπνάω
χρυσάφια και χαμόγελα σκορπάω.
Χαμογελώ στον ουρανό και στον αγέρα
και μέσα από τη νύχτα βγαίνει η μέρα.
Χαμογελώ στην κοιμισμένη αυγή
και κείνη στρώνει με τριαντάφυλλα τη γη.

Ετούτο το χαμόγελό μου ντύνει
όλα με φως, με ζεστασιά και καλοσύνη.
Αστραφτερό χρυσάφι ολούθε μπαίνει
και τη ζωή σας με τη ζέστα του ομορφαίνει.

-Ακούγεται βουητό μέλισσας

1^η ΜΕΛΙΣΣΑ

Μια φορά κι έναν καιρό
βρέθηκα σε λιβάδι μακρινό,
τα λουλούδια να μυρίσω
και τη γύρη να τρυγήσω.

Γεμάτο ήταν όμορφες
άσπρες μαργαριτούλες.
Κι είπα να φωνάξω ευθύς
όλες τις μελισσούλες.

Μαργαρίτες με κυκλώνουν
παντού γύρω μου φυτρώνουν.
Ποια να μυρίσω, ποια ν' αφήσω;
Δεν μπορώ να τις μετρήσω.

1^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Είμαστε μαργαριτούλες
άσπρες, μα και κιτρινούλες,
και το βλέμμα μας στο φως
στρέφουμε ολοταχώς!
Όλοι μας αναγνωρίζουν,
τα παιδιά μας ζωγραφίζουν.
Μέσα στο λιβάδι αυτό
στήσαμε τρελό χορό!

2^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Είμαστε όλες μια παρέα
φίλες από τα παλιά.
Και περνάμε τόσο ωραία
μες στην άσπρη φορεσιά!
Όσοι έρχονται εδώ
λένε πως αληθινά
άλλο λιβάδι σαν κι αυτό
δεν θα τό βρεις πουθενά.

Μουσική

Οι μαργαρίτες σκύβουν ξανά. Η παπαρούνα με τη μουσική σηκώνεται σιγά-σιγά και υψώνει τα χεράκια της.

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

Παπαρούνα στο λιβάδι
από το πρωί ως το βράδυ
καμαρώνω, αργοσαλεύω
πιο ψηλά να πάω γυρεύω.
Να μου δουν τα τόσα κάλλη
άνθρωποι και τόποι άλλοι.

Ακούγοντάς την όλες οι μαργαρίτες σηκώνονται όρθιες.

3^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Μπα!! Ποια είναι αυτή;
Η κόκκινη και φουντωτή;
Πώς ξεφύτρωσε κοντά μας
και βρέθηκε ανάμεσά μας;
Να φύγει από το σπιτικό μας,
Το λιβάδι είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ!!

4^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Πόσο αλλιώτικη φαντάζει!
Και διαφορετική από μας μου μοιάζει!
Άσπρες, κάτασπρες εμείς,
κατακόκκινη αυτή.
Με άγρια φύλλα και κοτσάνι χνουδωτό.
Να φύγει, να πάει στο βουνό!!
Μα δεν έχει στάλα νου;
Χαλάει την ομορφιά του λιβαδιού!!

5^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Πάμε τώρα να της πούμε:
« Άλλο εδώ δε θα σε ανεχτούμε.
Είσαι αλλιώτικη, δε νιώθεις;
Σε άλλο τόπο να φυτρώσεις!!
Να φύγεις από το σπιτικό μας,
το λιβάδι είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ!!
Κι αν δε φύγεις να το ξέρεις!
Άγρια θα σε μαλώσω, θα' ρθω να σε ξεριζώσω!»

Μουσική

-Χορεύουν οι μαργαρίτες με επιθετικές κινήσεις προς την παπαρούνα.

-Ακούγεται **κελάηδισμα** και σηκώνονται τα πουλιά. Περιεργάζονται και αυτά την παπαρούνα. Οι μαργαρίτες στήνουνε αυτί.

2^ο ΠΟΥΛΙ

Έι φιλαράκια, για κοιτάξτε εκεί κάτω
μες στο λιβάδι το δροσάτο!
Έφτασε ως τη λίμνη κάτω
το περίεργο μαντάτο.
Κάτι κόκκινο ανθίζει
κι όλων μας την προσοχή κερδίζει.
Σαν τη μύγα μες το γάλα
μοιάζει μέσα στα λουλούδια τ' άλλα.
Άραγε πώς να τη λένε;
Μάλλον Αγκαθούλα
Ή μπορεί και Κοκκινούλα.

3ο ΠΟΥΛΙ

Μα στ' αλήθεια δεν την ξέρεις;
Παπαρούνα τ' όνομά της,
κόκκινο το φόρεμά της.
Στα λιβάδια ξεμυτίζει και χαμογελά
το κεφάλι κοκκινίζει και τ' αγέρι χαιρετά!
Έχει το χρώμα της αγάπης.
Χρώμα ζεστό, έντονο και δυνατό,
μα και πολύ ξεχωριστό!

ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ

Τ' ακούσατε; Τ' ακούσατε;
Τη λένε Παπαρούνα. Παπαρούνα!!!

6η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Αχ, καλέ, τι μας λες!
Αυτή, η...η...Παπαρούνα, όπως τη λες,
δεν μπορεί τις ρίζες της να τις απλώνει
στο ίδιο χώμα που η ρίζα μου ξαπλώνει.
Να τρώει το δικό μας φαγητό;
Να πίνει το δροσερό μας το νερό;
Μόνο που το σκέφτομαι πάω να τρελαθώ!!

7^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Κι αν μια μέρα ξεφυτρώσει κι άλλη μια;
Κι αν κάνουν και πολλά παιδιά;

Παπαρουνάκια το λιβάδι θα γεμίσει
και ολόκληρο θα κοκκινίσει.
Ούτε να το φανταστώ:
Τα δικά μου τα μαργαριτοπαιδάκια
να παίζουν με τα παπαρουνοπαιδάκια!

8η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Μα γιατί; Τι σε πειράζει;
Άστηνε να ξεμυτίσει. Άστηνε κι αυτή να ζήσει!
Για θυμήσου, για θυμήσου, τη γιαγιά
που έλεγε πως και παλιά
γνώρισε τέτοια λιβάδια
με όμορφα χρώματα πολλά.
Τότε όλα τα λουλούδια
ζούσανε αγαπημένα.
Και ας είχαν άλλο χρώμα
ήταν όμως μονοιασμένα!
Χωρίζονται σε δυο ομάδες και κάθονται απέναντι. Ανάμεσά τους η παπαρούνα.

3^η, 4^η, 5^η, 6^η, 7^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Να φύγει, να φύγει! Στο λιβάδι ξεχωρίζει.

1^η, 2^η, 8^η, 9^η, 10^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Ας μείνει. Ας μείνει. Το λιβάδι να στολίζει!

2^η ΜΕΛΙΣΣΑ

Πω, πω, πω, πω!
Φασαρία και κακό!
Κι η μικρή η παπαρούνα
πώς να νιώθει εδώ στ' αλήθεια;
Και τι πόνο λες να κρύβει
μες στα κόκκινά της στήθια;
Πώς της φαίνεται που τ' άλλα
τα λουλούδια της μιλάνε
τόσο, τόσο εχθρικά;
Δεν σαστίζει, δεν πονάει
που το βλέμμα τους κοιτάει;
Κι άραγε καταλαβαίνει
τόση ώρα αυτά τι λένε;
Ή δικιά της γλώσσα έχει
και ν' ακούει τις φωνές τους
άλλο πια δεν το αντέχει;

Μουσική

*Η μέλισσα σηκώνεται και πετά ανάμεσα στις μαργαρίτες που μένουν ακίνητες.
Οι μέλισσες σηκώνουν την παπαρούνα και χορεύουν. Μετά το χορό οι μέλισσες φεύγουν.*

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

Ωωχχχ! Τι να με περιμένει;
Σαν να είναι θυμωμένοι.
Με τρομάζουν οι φωνές τους
και οι άγριες ματιές τους.
Κι άραγε τι να σημαίνει:
«Άλλο πια εδώ δεν μένει;»
Ίσως όμως μερικές
μοιάζουνε πιο φιλικές!

Με κοιτούν καλοσυνάτα
με αγάπη μες στα μάτια!
Δεν πολυκαταλαβαίνω τη μαργαριτογλώσσα.
Εγώ ξέρω να μιλώ μόνο την παπαρουνογλώσσα.

9η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Για μισό λεπτό παρακαλώ
έχω κι εγώ κάτι να πω.
Είμαστε όλες μεταξύ μας ίδιες;
Δε νομίζω! Για σκεφτείτε!
Κι όλες εμπρός να συγκριθείτε.

Μουσική

Οι μαργαρίτες συγκρίνονται μεταξύ τους με μεζούρες.

9η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Χμμμμ! Το βλέπετε; Σας το' πα.
Άλλη μεγάλη κι άλλη μικρή.
Άλλη κοντή κι άλλη ψηλή.
Άλλη στρουμπουλή και άλλη λεπτή.
Τα φύλλα δείτε, τα κοτσάνια,
τις ρίζες μας και τα φουστάνια.
Μόνο το χρώμα μας ταιριάζει
και ολόασπρο φαντάζει.
Ίδιες φαινόμαστε από μακριά
μα έχουμε χίλιες διαφορές
αν μας προσέξει κανείς από κοντά.

10η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Έτσι και η παπαρούνα!
Τι κι αν έχει άλλο χρώμα
μες του λιβαδιού το χώμα;
Τάχα δεν είναι λουλουδάκι
με φύλλα και με κοτσανάκι;
Φύτρωσε ανάμεσά μας
και δοκίμασε θαρρώ
αν αγάπη έχει η καρδιά μας.
Μα άδεια τη βρήκε και ψυχρή!
Και τώρα; Τι καθεμιά μας θα της πει;

Τραγουδά το τραγούδι «Σαν τα λουλούδια»

Οι εχθρικές μαργαρίτες την πλησιάζουν διστακτικά και της χαμογελούν.

3^η, 4^η, 5^η, 6^η, 7^η ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Θέλεις να γίνουμε φίλες;

Μουσική

Η Παπαρούνα τους δίνει το χέρι της και αγκαλιάζονται. Πλησιάζουν και οι υπόλοιπες.

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

Κι έτσι δώσαμε τα χέρια
φίλες γίναμε καλές.
Στο λιβάδι τώρα ζούμε
μονοιασμένες, γελαστές.
Παίζουμε και τραγουδάμε
και πηδάμε και γελάμε.
Φτιάξαμε και νέες λέξεις
να μπορούμε να μιλάμε.

Μπαίνουν μέσα 3 παιδιά κρατώντας παπαρούνες και κάθονται ανάμεσα από στις μαργαρίτες στο πίσω μέρος της σκηνής.

4^ο ΠΟΥΛΙ

Όσπου μια μέρα του Μάη
το λιβάδι το άσπρο πάει.
Φύτρωσαν κι άλλες πολλές
παπαρούνες ζωηρές.
Βάφτηκε σε ένα πρωινό
το λιβάδι ασπροκόκκινο.
Όπου αγάπη και χαρά
εκεί γέλιο και ομορφιά.
Κι όλο χρώματα γεμάτο

το λιβάδι το δροσάτο!

Τραγούδι «Λουλουδόκοσμος».

-Πιάνονται όλες μαζί από τους ώμους και τραγουδούν μαζί με τις μέλισσες, τα πουλιά και τα υπόλοιπα παιδιά.

-Μόλις τελειώσει το τραγούδι τα παιδιά που κρατούσαν μαργαρίτες τις δίνουν σε εκείνα που κρατούν τις παπαρούνες και έρχονται μπροστά.

1° ΠΑΙΔΙ

Να 'ταν ο κόσμος μας περβόλι
κι εμείς αδελφωμένοι όλοι,
σαν τα λουλούδια πλάι-πλάι,
ο ένας τον άλλο να αγαπάει.

Να 'ρθει μια αυγή να μας φωτίσει,
δίχως πολέμους, δίχως μίση,
να 'ρθει μια μέρα να χαράξει
κι όλο τον κόσμο ν' αλλάξει.

Να μην υπάρχει περηφάνια,
τι μενεξέδες, τι γεράνια,
συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι,
περικοκλάδες και τριφύλλι.(2)

2° ΠΑΙΔΙ

Ελάτε παιδάκια και δώστε τα χέρια
όπου και να' στε πάνω στη γη,
να κτίσουμε πύργο να φτάνει τ' αστέρια
κι εκεί η Αγάπη να κατοικεί.

Ελάτε να φτιάξουμε τον κόσμο
έτσι στο σχήμα της καρδιάς
που να χωρούν στο ίδιο άνθος
όλης της γης τα παιδιά.

Ελάτε να φτιάξουμε τον κόσμο
μεγάλο κήπο με λουλούδια
που θα 'χουν τα παιδιά παιχνίδια
και όλοι οι άνθρωποι τραγούδια.

3° ΠΑΙΔΙ

Ελάτε να γίνουμε φίλοι,
όλης της γης τα παιδιά,

παράδειγμα για τους μεγάλους,
η αγάπη μας μες στην καρδιά.

Η φιλία και η συνεργασία,
ας ενώνει εμάς τα παιδιά
κι η αρχή της ειρήνης ας γίνει
από τώρα, σε κάθε καρδιά.

Ας είμαστε εμείς ενωμένοι,
της γης τα μικρά τα παιδιά,
το αύριο είναι δικό μας,
να 'ρθεί στη ζωή η χαρά.

4° ΠΑΙΔΙ

Ελάτε να γίνουμε φίλοι
ένα γλυκό τσαμπί σταφύλι
λόγια πικρά πότε μην πούμε
και με τους φίλους χωριστούμε.
Λόγια να λέμε ευγενικά
πέρα για πέρα αληθινά
και κουβέντες απ' αυτές
που ζεσταίνουν τις καρδιές.
Τα χέρια να σφίξουμε γερά
να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά.
Με τα χέρια σε κρατώ
και στον κόσμο σ' οδηγώ.

5° ΠΑΙΔΙ

Κι αν κάποτε δίπλα μας φυτρώσει
λουλούδι, ξένο, μοναχό
ας τ' αγκαλιάσουμε ν' απλώσει
τις ρίζες του κι αυτό.
Κι αν άλλη γλώσσα αυτό μιλάει
και μοιάζει διαφορετικό
ας σταθούμε εκεί στο πλάι
μ' ένα χαμόγελο ζεστό.
Χρώματα η αγάπη δε γνωρίζει
ούτε κοιτάζει διαφορές
για όσο η γη μας θα γυρίζει
ίδιες θα είναι οι καρδιές.

6° ΠΑΙΔΙ

Στη ζωή θα προσπαθήσω
αγάπη πάντα να σκορπώ
κανένα παιδί να μην λυπήσω
συγγνώμη αμέσως θα ζητώ.
Υπόσχεση λοιπόν σας δίνω
κι απ' την καρδιά μια προσευχή
φιλία αγάπη και ειρήνη
να έχω πάντα στην ψυχή!

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»

Με το που ξεκινάνε τα λόγια του τραγουδιού μπαίνουν δυο παιδιά κρατώντας καρδιές και στέκονται πίσω από τις καθισμένες μαργαρίτες. Ο ήλιος μπαίνει ανάμεσά τους.