

**Κ**ατηχητικό μου σήμερα  
γιορτή κάνουμε λήξης.  
Έφτασε ο Ιούνιος  
κι εσύ πρέπει να κλείσεις.

**Α**μέτρητα είναι θαρρώ,  
πόσα διαμάντια πήρα,  
ρουφώντας κάθε Κυριακή,  
τα λόγια του Σωτήρα!

**Τ**ις ώρες που αφιέρωσα  
καθόλου δεν τις κλαίω.  
Μα να' ταν κι άλλες θα' θελα  
αλήθεια σας το λέω!

**Ή**μουνα μικρό παιδί  
της άνοιξης λουλούδι  
σαν ήρθα στο κατηχητικό  
κι εγώ ένα μαθητούδι.

**Χ**αιρόμουνά κάθε φορά  
ν' ακούω ιστορίες.  
Λόγια απλά και όμορφα  
για αγίους και αγίες.

**Ή**ρεμα μέσα στην ψυχή  
ο σπόρος μεγαλώνει.  
Κι η πίστη η ορθόδοξη  
όλο και δυναμώνει.

**Τ**ραγούδια αλλιώςτικά γλυκά  
μαθαίναμε ακόμα.  
Τραγούδια όλο διδάγματα  
και της ψυχής ιάματα!

**Ι**στορίες ουράνιες, παντοτινές  
μες στην καρδιά γραφήκανε  
μ' αγάπη, ειρήνη και χαρά  
μια φαμελιά γινήκαμε.

**Κ**ατηχητικό φωλιά  
για του Θεού τη φαμελιά  
Θέ μου να 'μαστε μαζί  
στον ουρανό όπως και στη γη.

**Ό**μορφες έχτισα αναμνήσεις  
με φίλους σπάνιους, ξεχωριστούς,  
πώς να ξεχάσω τόσες συγκινήσεις  
ταξίδια στους εφτά ουραμούς!

**Σ**ημασία όμως έχει  
πως αν και στη γη τα νοιώθω αυτά  
στον Παράδεισο μια θέση  
έμαθα να γυρεύω πια!

**Χ**ωρίς λοιπόν να σταματήσω  
τον αγώνα μου θα συνεχίσω:  
Τις αρετές να κατακτήσω  
και τα πάθη να μισήσω.

**Ο**λόκληρο το καλοκαίρι  
ήρεμα μέσα μου θα σιγοκαίει  
αυτή η φλογίτσα η ζεστή  
που άναψε μες στην ψυχή.

**Λ**έω ακόμη να προσπαθήσω  
τον εκκλησιασμό να μην τον αφήσω,  
κι όταν η καμπάνα θα χτυπά  
θα τρέχω για την εκκλησιά.

**Έ**τσι ξανά το Σεπτέμβρη  
θα ανταμώσουμε και πάλι  
με νέες δυνάμεις θα μας έβρει  
του Χριστού η μεγάλη αγκάλη.

**Ι**στορίες ξανά για να πούμε  
και τα τραγούδια μας να θυμηθούμε.  
Στην ποιμνη του Χριστού να ζούμε  
αμέτρητα παιχνίδια να χαρούμε.

**Ό**λοι μαζί λοιπόν παιδιά  
με το Χριστό μας συντροφιά  
καλή αντάμωση να ευχηθούμε,  
σε λίγους μήνες θα ξαναβρεθούμε.

