

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Track 1 (Όλοι μαζί) Να τα πούμε;

Άλλοι έρχονται από πίσω άλλοι από δεξιά, από αριστερά, και άλλοι είναι πάνω στη σκηνή που εμφανίζονται καθώς ανοίγει η αυλαία.

1. Καλήν εσπέραν άρχοντες
αν εί- αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση
να πω – να πω στ' αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερα
εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει – χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φα- εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών
και ποι- και ποιητής των όλων.

Track 2

1. Χαίρεστε κι αντιχαίρεστε
και χρόνια σας πολλά!
Χίλια καλά στο σπίτι σας
και να' σαστε καλά!
Εμείς σας αγαπήσαμε
κι ήρθαμε να σας δούμε.
Κι αν είστε από τους πλούσιους
φλουριά μη λυπηθείτε.
Κι αν είστε από τους δεύτερους;
Ένα ζευγάρι κότες!
2. Τ' αστεία τώρα αφήσετε, γιατί εδώ απόψε
νοικοκυραίοι είμαστ' εμείς
κι αυτοί οι καλεσμένοι
και δεν ταιριάζει σε γιορτή
να' ναι παραπονεμένοι!
3. Χίλια καλωσορίσατε
απόψε στη γιορτή μας!
Και του Χριστού τη Γέννηση
γιορτάστε τη μαζί μας!
Θα θυμηθούμε το λοιπόν
πώς γιόρταζαν παλιά
ποια έθιμα τηρούσαν
νέοι, γέροι και παιδιά!
Ένα ταξίδι όμορφο
χωρίς αποσκευές
ο νους μας ταξιδεύει
στης Ελλάδας τις γωνιές.

4. Δώδεκα μέρες ξεκινά
ο χρόνος να μετράει
απ' του Χριστού τη Γέννηση
στη Βάπτισή μας πάει.
Δωδεκαήμερο το λεν
κι έχει γιορτές μεγάλες
κάθε πατρίδας μας μεριά
συνήθειες έχει άλλες.
5. Μα όπου κι αν πας, όπου σταθείς
σε όποιο μέρος κι αν βρεθείς
σαν έρθει η παραμονή
τα κάλαντα θ' ακούσεις.
Να διαλαλούνε τη χαρά
που ένας Θεός ήρθε στη γη
τον άνθρωπο να σώσει!

Επί σκηνής η νοικοκυρά με 2-3 παιδάκια ανοίγει στα κορίτσια του Γυμνασίου κι εκείνα μπαίνουν από δεξιά μέσα κρατώντας τρίγωνα, μουσικά όργανα, φαναράκια και караβάκια. Η νοικοκυρά τα φιλεύει με το δίσκο.

Track 3

6. Μα τότε βγαίνουν τα παιδιά
κρατώντας φαναράκια
φλογέρες, φουσαρμόνικες
κι όμορφα караβάκια.
Και τραγουδούσανε μαζί
όλα σαν χορωδία
για του Χριστού τη Γέννηση
και για την Παναγία.
Όμορφα λόγια και ευχές
μοιράζαν στους ανθρώπους
κι εκείνοι τα φιλεύανε
για τους πολλούς τους κόπους.
Δίπλες και ξεροτήγανα,
κόλιντρα, λουκουμάδες
μελομακάρονα γλυκά
κουραμπιεδάκια στρογγυλά.

Η νοικοκυρά φεύγει από αριστερά και τα κορίτσια του Γυμνασίου αφήνουν στο τραπέζι ό,τι κρατούσαν.

Track 4

7. Ας πάμε τώρα μια στιγμή
στη νότια Ελλάδα
είναι εκεί ένα νησί
γεμάτο ομορφάδα.
Η Κρήτη η λεβέντικη
που έχει περίσσια χάρη
και μας κερνά γλυκό κρασί
να πιει το παλληκάρι!

2. Χριστουγέννων Κρήτης

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση
να πω στ' αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερα,
εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρεται η φύσις όλη.
Άψε βαγίτσα το κερι, άψε και το διπλέρι
και κάτσε και ντουχούντιζε
ίντα θα μας εφέρει.
και φέρε και γλυκό κρασί
να πιουν τα παλληκάρια
κι αν είναι με το θέλημα,
άσπρη μου περιστέρα,
ανοίξετε την πόρτα σας,
να πούμε καλησπέρα

Τα κορίτσια χορεύουν πεντοζάλη κάτω από τη σκηνή.

Track 5

Από δεξιά μπαίνουν οι νοικοκυρές που θα ζυμώσουν τα χριστόψωμα.

Εδώ στην Κρήτη έχουνε έθιμο ιερό
και μ' ευλάβεια ετοιμάζουνε
δώρο για το Χριστό.
Χριστόψωμα ετοιμάζουμε
για τη μεγάλη μέρα
ζυμώνουμε όλες μαζί
τούτη τη συνταγή.

Αλεύρι και ροδόνερο
κανέλα και προζύμι
ζυμώνουμε καλά-καλά
Χριστόψωμο να γίνει!
Στη μέση φτιάχνουμε σταυρό
μ' αμύγδαλα, καρύδια
κι ύστερα το κεντάμε
με όμορφα στολίδια!

Και τούτο μας το κέντημα
με Ι και με Χ
για το μικρό Χριστούλη μας
που θα γεννηθεί!
Μετά θα το σκεπάσουμε
ωσότου να φουσκώσει
κι ύστερα θα το ψήσουμε
και στο τραπέζι με χαρά θα το τοποθετήσουμε.

Φεύγουν οι νοικοκυρές και από αριστερά μπαίνει η μητέρα, τα παιδιά της οικογένειας και ο πατέρας φέρνοντας πιάτα στο τραπέζι. Η νοικοκυρά πηγαίνει να λιβανίσει.

Track 6

8. Κι από την Κρήτη φεύγουμε
και πάμε σ' άλλη άκρη
να δούμε, να γνωρίσουμε
την όμορφή μας **Θράκη**.
Σαν έρθει η Παραμονή
κι αρχίσει να βραδιάζει
τραπέζι με νηστήσιμα
η νοικοκυρά μας βάζει.
Ετοιμάζει φαγητά εννιά
η οικογένεια να φάει
να θυμηθούν την Παναγιά
που το Χριστό γεννάει.
Και πριν το δείπνο μ' όρεξη
καθένας ξεκινήσει
έξω θα βγει η νοικοκυρά
παντού να λιβανίσει.
Κι αμέσως μετά ξαναρχινά
τη νέα ετοιμασία
κρέας χοιρινό με λάχανο
να φάει η οικογένεια
μετά την εκκλησία.

ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ:

Κόλιαντα βάβω μ' κόλιαντα. Και μένα βάβω μ' κλούρα!

Τα κορίτσια πιάνονται για χορό αρχικά συρτό στα 2 και μετά ζωναράδικο

3. Χριστουγέννων Δυτικής Θράκης

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες
η Παναγιά μας κοιλοπονούσε.

Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε
τους Αρχαγγέλους, τους Ιεράρχες.

Σεις Αρχαγγέλοι και Ιεράρχες
να πα να φέρτε μύρα και μόσχο.

Κι οι Αρχαγγέλοι για μύρα τρέχουν
κι οι Ιεράρχες για μόσχο πάνε.

Κι ώσπου να πάνε κι ώσπου να έρθουν,
η Παναγιά μας ξηληυθηρώθη.

Μέσα στις δάφνες μες στα λουλούδια
κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι

Χριστός γεννιέται χαρά στον κόσμο,
χαρά στον κόσμο στα παλληκάρια.

Επί σκηνής έχει φύγει η προηγούμενη ομάδα και με τη μουσική μπαίνουν άλλα **παιδιά** που παίζουν τα **καρύδια**.

Track 7

9. Κοίτα εκείνα τα παιδιά
αρχίσαν τα παιχνίδια
μα δεν μπορούνε ήσυχα
να κάτσουν στα στασίδια;

10. Ελόγου σου δεν έμαθες
για τούτο το παιχνίδι;
Στην **Ήπειρο** το παίζουνε
πετάνε το καρύδι.
Και προσπαθούνε στη γραμμή
μονάχα ένα να μείνει.

Από πίσω έρχεται ένα **παιδί** κρατώντας ένα πουρνάρι ξερό. Στη σκηνή φεύγουν τα παιδιά κι ένα **ζευγάρι** ηλικιωμένων μπαίνει μέσα να υποδεχτεί το παιδί τους που μπαίνοντας φιλά το χέρι τους.

Track 8

11. Από την Ήπειρο μαθές
εγώ ξέρω και τ' άλλο.
Ξερό πουρνάρι παίρνουνε
τ' ανάβουνε και τρίζει
για να φωτίζει στο βοσκό
που πάει να προσκυνήσει.
Κι έτσι αναμμένο το κρατούν
το παν στο πατρικό τους
το χέρι σκύβουν και φιλούν
κι εύχονται των γονιών τους.

12. Ελάτε τώρα στη σειρά
κορίτσια να πιαστούμε
και της Ηπείρου κάλαντα, όλες μαζί να πούμε.

Τα κορίτσια πιάνονται για συρτό στα 3.

4. Χριστουγέννων Ηπείρου

Ελάτε δω γειτόνισσες
κι εσείς γειτονοπούλες μου
τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν' αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.

Να πάμε να γυρίσουμε,
τα μάγια να σκορπίσουμε
να δούμε και την Παναγιά,
όπου μας στέλνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.

Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες τα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα.

Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ,
τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν' αλλάξουμε.

Track 9

13. Σαν φύγουμε απ' την Ήπειρο
και πάμε παραπέρα
θα δούμε κι άλλα έθιμα
που έχουνε οι άνθρωποι
γι' αυτή την άγια μέρα.

Στο σκηνικό με τη βρύση κορίτσια πηγαίνουν κρατώντας στάμνες και ταγάρια. Κάνουν αυτά που ακούγονται.

14. Στην Κεντρική Ελλάδα ξέρω εγώ
ταΐζουνε τη βρύση
μα απ' τις κοπέλες που θα παν
καμιά δεν πρέπει να μιλήσει.
Παίνουν τ' αμίλητο νερό
ραντίζουνε το σπίτι
και εύχονται σιωπηλά
να έχουν καλή τύχη.
Τις βρύσες πριν αλείφουμε
με βούτυρο και μέλι
να 'ναι η ζωή της πιο γλυκιά
κάθε κοπέλα θέλει.
Φέρνουν ακόμη σιτηρά
τυρί, ελιάς κλαδάκι
για να 'χουνε καλή σοδειά
εύχονται απ' της καρδιάς τα βάθη.

Μια κοπέλα έρχεται κρατώντας ένα κούτσουρο

Track 10

15. Μα τι είν' αυτό που κουβαλάς
και στην παρέα μας το φέρνεις;
Σου' ρθε Χριστούγεννα να πας
στο δάσος να δουλέψεις;

16. Α, σταμάτα λίγο να σου πω
το ξύλο τι το θέλω.
Έθιμο είναι παλιό
Χριστόξυλο το λένε
απ' της Μακεδονίας τα χωριά
απόψε εγώ το φέρνω.
Χριστούγεννα παραμονή
πηγαίνει ο νοικοκύρης

ξύλο όμορφο να έβρει
και στο σπίτι να το φέρει.

(Δίνει το ξύλο μέσα στο σπίτι και η νοικοκυρά το τοποθετεί στο τζάκι)

Ετούτο το βράδυ που ο Χριστός
γεννιέται μες στη φάτνη
θα καίει το χριστόξυλο
καλά μέσα στο τζάκι.

Track 11

17. Με τόσα που είπαμε παιδιά
ξεχάσαμε να πούμε
τα κάλαντα βρε του Μοριά
του τόπου όπου ζούμε!

5. Χριστουγέννων Μοραϊτικά

Χριστούγεννα πρωτούγεννα,
πρώτη γιορτή του χρόνου.
Για βγάτε διέτε μάθετε
πως ο Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται κι ανατρέφεται
στο μέλι και στο γάλα.
Το μέλι τρων οι άρχοντες,
το γάλα οι αφεντάδες
και το μελισσοβότανο
το λούζοντ' οι κυράδες.
Κυρά ψηλή κυρά λιγνή
κυρά γαϊτανοφρύδα!
Κυρά μ' όταν στολίζεσαι
να πας στην εκκλησιά σου,
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο
και το φεγγάρι αγκάλη
και τον καθάριο Αυγερινό
τον βάζεις δαχτυλίδι.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε
να φάμε και να πιούμε,
παρά σας αγαπούσαμε
κι ήρθαμε να σας δούμε.
Εδώ που τραγουδήσαμε
πέτρα να μη ραΐσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χρόνους πολλούς να ζήσει!
Δώστε μας και τον κόκορα
δώστε μας και την κότα
δώστε μας και πέντ' έξι αυγά
να πάμε σ' άλλη πόρτα.

Track 12

18. Κι αφού παντού γυρίσαμε
να πούμε τα μαντάτα...
Έρθε η ώρα η καλή
στην εκκλησιά να πάμε...

Χτυπά η καμπάνα και ακούγονται ψαλμωδίες. Μπαίνουν **γονείς** και **παιδιά** με κεριά, προσκυνούν την εικόνα, τα αφήνουν στο μανουάλι και στέκονται μέχρι να τελειώσει και το απολυτίκιο.

Η Γέννησή Σου... (Απολυτίκιο Χριστουγέννων)

Track 13

Ακούγεται κερκυραϊκή μουσική. Μπαίνουν **παιδιά** ραίνοντας τον κόσμο με κολόνιες.

19. Απ' το Ιόνιο ήρθαμε
με ρόδα και με ανθούς,
για να σας ειπούμε
Χρόνους Πολλούς!
Πάλιν ακούσατε άρχοντες, πάλι να σας ειπούμε,
ότι και αύριο εστί ανάγκη να χαρούμε
και να πανηγυρίζομεν περιτομήν Κυρίου,
την εορτήν του Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου.

Track 14

20. Κι απ'τα Επτάνησα θα μπω
σε βάρκα να με πάει
να με περάσει από βουνά, θάλασσες, πολιτείες
και να μ' αφήσει απέναντι
στη μυρωμένη Χίο,
παραμονή Πρωτοχρονιάς
τα κάλαντα να πω!

Επί σκηνής μια ομάδα **παιδιών** λένε τα κάλαντα κρατώντας μεγάλο καράβι.

6.ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ ΧΙΟΥ

Καλησπερίζω φέρνοντας
αγέρα μυρωμένο
απ' τ' αφρισμένα κύματα
χιλιοτραγουδισμένο.

Άγιε μου Βασιλάκη μου
και Άγιε μου Νικόλα
προστάτεψε τους ναυτικούς
την ώρα του κυκλώνα.

Χρόνια πολλά να 'στε καλά
και σεις και οι δικοί σας
να 'ρθουνε τα ξενάκια σας
κι όλοι οι ναυτικοί σας.
Σε όλους σας ευχόμαστε
αγάπη ειρήνη υγεία
καλή καρδιά χαμόγελο
και θεία ευλογία.

Ακούγεται το απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου. Ο νοικοκύρης προσκυνά την εικόνα και πηγαίνει σπίτι του.

Track 15

21. Έρχομαι απ' την Εκκλησία
και τη Θεία Λειτουργία
είναι σήμερα του Αγίου
του Μεγάλου Βασιλείου.
Πρώτη μέρα της χρονιάς
ανοίξτε μου να μπω
και το ρόδι που θα σπάσω
είθε να' ναι τυχερό!

Ο νοικοκύρης μπαίνει και σπάζει το ρόδι

22. «Με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος
κι όσες ρώγες έχει το ρόδι,
τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».

Η νοικοκυρά φέρνει τη βασιλόπιτα στο τραπέζι. Γύρω-γύρω κάθονται τα **παιδιά** της. Ο νοικοκύρης την κόβει λέγοντας:

23. Το πρώτο είναι του Χριστού
τ' άλλο της Παναγίας.
Το τρίτο είναι του Αγίου Βασιλείου.

Προσθέτει η νοικοκυρά:

24. Και πριν την πίτα μας την κόψω
τα κομμάτια να μοιράσω
ένα του φτωχού θα δώσω
την αγάπη να σας μάθω.

Δίνει ένα κομμάτι σε μια **φτωχιά** που περνά έξω από το σπίτι.

Και μη σας νοιάζει το φλουρί
δεν θα σας φέρει τύχη.
Αυτό που αξίζει στη ζωή
ειν' του Χριστού η πίστη!

7. ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός
άγιος και Πνευματικός,
στη γη να περπατήσει
και να μας καλωσορίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
κι όλους μας καταδέχεται,
από την Καισαρεία,
συ' σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί
ζαχαροκάντιο, ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι
δες και με-δες και με το παλικάρι.
Το καλαμάρι έγγραφε, τη μοίρα του την έγγραφε
και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει
Άγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη.

Την ώρα που ακούγονται τα κάλαντα επί σκηνής μαζεύονται κορίτσια που φέρνουν μεζέδες και κρασί με ποτήρια στο τραπέζι.

Track 16

25. Φύσα αέρα τα πανιά
κι από την Πελοπόννησο
θα πάμε Ικαρία
ήρθε η νέα η χρονιά
γιορτάζει η φιλία.

Μερικά αγόρια έρχονται από πίσω και μπαίνουν στο σπίτι. Οι γυναίκες κερνούν όσο λέγονται τα κάλαντα.

Οι άντρες δεσ μαζεύονται
τα κάλαντα να πούνε.
Στα σπίτια οι γυναίκες τους
μεζέδες τους κερνούνε.
Μ' αυτό που θέλουν πιο πολύ
είναι κρασί απ' τ' αμπέλι
που θα ευφράνει την ψυχή
πόνος να μη τους μέλλει!

8. Πρωτοχρονιάς Ικαρίας

Άγιος Βασίλης έρχεται
'πο πίσω απ' το Καμάρι,
βαστάει μυζήθρες και τυριά,
βαστάει κι έν' ακινάρι.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.

Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε
τα ράφια είν' ασημένια,
του χρόνου σαν και σήμερα
να 'ναι μαλαματένια.

Φέρτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.

Σένα σου πρέπει αφέντη μου
καρέκλα καρυδένια
για ν' ακουμπάει η μέση σου
η μαργαριταρένια.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.

Πολλά 'παμε στ' αφέντη μας
ας πούμε της κυράς μας
κυρά ψηλή, κυρά λιγνή,
κυρά μαυροματούσα.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.

Αν έχεις κόρη έμορφη βάλτην
να μας κεράσει
να ευχηθούμε όλοι μας,
να ζήσει, να γεράσει.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.

Κι αν έχεις γιο στα γράμματα,

βάλτονε στο ψαλτήρι
και ν' αξιώσει ο Θεός να βάλει πετραχήλι.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε.
Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε
πέτρα να μη ραΐσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρόνια να ζήσει.

Track 17

26. Δώδεκα μέρες πέρασαν
και φτάσανε τα Φώτα
κι οι βουτηχτάδες έφθασαν
μες στο νερό βουτάνε.
Να πιάσουν θέλουν το Σταυρό
για να 'χουν ευλογία
και αψηφούν το κρύο νερό,
μαζί τους να 'ναι η Παναγία!
Και σαν ακόμη είμαστε
στου Αιγαίου τα νερά
ας πάμε ως την Κάλυμνο
τα Άγια Θεοφάνια
λένε τραγουδιστά.

9. ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ό μήνας έχει σήμερα
πέντε Ιανουαρίου
κι όλοι μας εορτάζουμε
τά Φώτα του Κυρίου.
Κι όλοι οι παπάδες περπατούν
με το σταυρό στο χέρι
καί μπαίνουν μέσ στα σπίτια μας
καί λεν τον Ιορδάνη.
Βοήθεια νά έχετε
τό μέγα Ιωάννη
στο σώμα καί εις την ψυχή
δίνει χαρά μεγάλη.
Έσχίσθησαν οι ουρανοί
καί βγήκε περιστέρι
μά περιστέρι δεν ήντό
μον' ήταν τ' Άγιο Πνεύμα.
Καί τ' Άγιον Πνεύμα έφυγε
νά πάει νά μαρτυρήσει
ότι Χριστός βαπτίζεται
σ' ανατολή καί δύση.

Track 18

Ακούγεται μουσική με παλαμάκια. Όλα τα παιδιά μαζεύονται πάνω και κάτω από τη σκηνή.

27. Αποκάμαμε στ' αλήθεια
Τι ταξίδι ήταν αυτό
Στην Ελλάδα όλη πήγα
Κάθε πόλη και χωριό!

28. Μην υπερβάλλεις, άλλωστε
δεν πήγες πουθενά!
Με το νου σαν ταξιδεύεις
σκαρφαλώνεις και βουνά!

29. Όμως πόσα έζησα και είδα,
πόσα άκουσα στ' αλήθεια
πόσες γεύσεις, πόσοι ήχοι
η Παράδοση μας δείχνει
ποιος ο δρόμος ο σωστός.
Αν αυτή την αρνηθούμε
μαζί της τότε θα χαθούμε.
Την πατρίδα καμαρώστε
Τον πολιτισμό της νιώστε!
Έτσι θα μείνουμε κι εμείς
Ελεύθεροι και ζωντανοί!

10. Πρωτοχρονιάς Μακεδονίας

Έρθε πάλι νέο έτος,
εις την πρώτη του μηνός
ήρθα να σας χαιρετίσω
δούλος σας ο ταπεινός.
Ο Βασίλειος ο Μέγας Ιεράρχης ταπεινός
εις την οικογένειά σας
να 'ναι πάντα βοηθός.

Τα παιδιά εις το σχολείο
να τα στέλνετε συχνά
να μαθαίνουνε το βίο της Πατρίδας τα ιερά.
Και για τους ξενιτεμένους
έχω να σας πω πολλά
σας αφήνω καληνύχτα
και του χρόνου με υγεία.

(Όλοι μαζί): Και του χρόνου!!!

- 1 ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ (Δ.Θράκης) - Χ.Αηδονίδης
- 2 ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ (Αλφαβητάρι Κοτυώρων) - Χ.Τσιαμούλης
- 3 ΕΛΑΤΕ ΔΩ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ (Ηπείρου) - Δ.Υφαντής
- 4 ΣΤΡΙΝΑ (Ελληνόφωνης Κ.Ιταλίας) - Σαβ.Γιαννάτου
- 5 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ (Ικαρίας-Φούρνων) - Ελ.Αρβανιτάκη
- 6 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (Κάλαντα πάνω σε Σμυρναϊκό μπάλλο) - Σοφ.Πατάζογλου
- 7 ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (Κρήτης) - Μιχ.Τζουγανάκης
- 8 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ (1698 Ιβηρίτης Κυπριανός) - Romeiko Ensemble
- 9 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΕΘΕΝ (Κερασούντος) - Κατ.Παπαδοπούλου
- 10 ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ (Καπαδοκίας & Μυτιλήνης) - Χ.Τσιαμούλης
- 11 ΚΑΝΤΕΑ (Φαρασσα Καπαδοκίας) - παιδικός χορός εκπ.Ι.Τσιαμούλη
- 12 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ (Χίου) - Π.Θαλασσινός
- 13 ΚΑΛΗΣΠΕΡΩ Σ' ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ (Αρχάγγελος Ρόδου) - Χ.Τσιαμούλης & Κατ.Παπαδοπούλου
- 14 Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΟ (Καλύμνου) - Ηλ.Πιλάλης
- 15 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Θεσσαλομακεδονίας) - παιδικός χορός εκπ.Ι.Τσιαμούλη
- 16 ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΦΩΤΑ (Πάτμου) - Romeiko Ensemble